

Ik heb de zon zien zakken

Ik heb de zon zien zakken in de zee.
Ik heb de zon zien zakken in de zee.
Ik heb de zon zien zakken,
de zon zien zakken,
de zon zien zakken in de zee.

Ik heb de zon zien zeeën in de zak.

Ik heb de zak zien zonnen in de zee.

Ik heb de zak zien zeeën in de zon.

Ik heb de zee zien zonnen in de zak.

Ik heb de zee zien zakken in de zon.

Slaap, kindje, slaap

Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap

Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Schaapje met zijn witte wol
Kindje drinkt zijn buikje vol

Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Schaapjes en een bonte koe
Kindje, doe je oogjes toe

Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loop een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Sterretjes aan de hemel staan
Kindje, jij moet slapen gaan

'k Zag twee beren

'k Zag twee beren broodje smeren,
oh het was een wonder.

't Was een wonder, boven wonder,
dat die beren smeren konden.

Hi hi hi, ha ha ha!

'k Stond erbij en ik keek er naar.

'k Zag twee bijen autorijden

'k Zag twee vliegen een kindje wiegen

'k Zag twee vlooiën mutsjes plooiën

'k Zag twee apen wortelen schrapen

'k Zag twee apen nootjes rapen

'k zag twee koeien samen roeien

Kortjakje

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

's Zondags gaat zij naar de kerk

Met een boek vol zilverwerk

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

Midden in de week wil zij niet wassen

's Zondags strikt ze herendassen

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

's Zondags als haar liefste komt

Is Kortjakje goed gezond

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

Papegaaitje

Papegaai is ziek
en hij moet sterven,
geef hem appelmoes
al van conserven,
voor onze gaai, voor onze gaai,
voor onze allerliefste, zoete papegaai.
Papegaaitje leef je nog
leja deeja
Ja, meneer ik ben er nog
leja deeja
'k Heb m'n eten opgeeten
En m'n drinken laten staan
leja deeja
Poef!

Hoedje van papier

Een twee drie vier,
Hoedje van, hoedje van,
Een twee drie vier,
Hoedje van papier.
En als dat hoedje dan niet past,
Zetten we 't in de glazenkast,
Een twee drie vier,
Hoedje van papier.

En de boom staat op de bergen

Refrein: En de boom staat op de bergen ha-lie-ja-ho (bis)

En aan die boom daar kwam een tak,
Een reuzentak, een pracht van een tak,
Oh jongens wat een tak was dat!
De tak van de boom en de boom staat op de bergen....

En aan die tak daar kwam een twijg,
Een reuzentwijg, een pracht van een twijg,
Oh jongens wat een twijg was dat!
De twijg van de tak, de tak van de boom en de boom staat...
En aan die tak daar kwam een blad ...

En aan die twijg, daar kwam een blad ...
En aan dat blad, daar kwam een nest ...
En in dat nest daar kwam een ei ...
En uit dat ei daar kwam een jong ...
En aan dat jong daar kwam een veer ...
En aan die veer daar kwam een hoed ...
En uit die hoed daar kwam een juf ...
En aan die juf daar kwam een heer ...
En aan die heer daar kwam een huis ...
En aan dat huis daar kwam een stal ...
En in die stal daar kwam een geit ...
En aan die geit daar kwam een staart ...
En aan die staart daar kwam een eind ...

Witte zwanen, zwarte zwanen

Witte zwanen, zwarte zwanen,
Wie gaat er mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken.
Is er dan geen smid in 't land, die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan, laat doorgaan,
Wie achter is moet voorgaan

De poes van tante Loes

Er is een 1 2 3 4 5 6 7 -ling geboren,
Bij de poes van tante Loes.
Er is een 1 2 3 4 5 6 7 -ling geboren,
Bij de poes van tante Loes.
De eerste was een jongen,
De tweede was een meisje.
De derde kon niet komen,
Want de vierde was te vroeg.
De vijfde was te mager,
De zesde was te dik.
En de zevende had de billen
Van de achtste ingeslikt.

lene miene mutte

lene miene mutte
Tien pond grutten
Tien pond kaas
lene miene mutte is de baas.

Zakdoekje leggen

Zakdoekje leggen,
Niemand zeggen,
Ik heb de hele dag gewerkt
Twee paar schoenen heb ik afgewerkt
Eén van stof en één van leer,
Hier leg ik mijn zakdoekje neer.

Op een grote paddenstoel

Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht
Allebei de beentjes
Hopla in de lucht

Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen
Op die grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid: "Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!"

Boer, wat zeg je van mijn kippen

Boer wat zeg je van mijn kippen,
boer wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren,
of staat jou de kleur niet aan?

Boer wat zeg je van mijn kippen,
boer wat zeg je van mijn haan?

In een klein stationnetje

In een klein stationnetje 's morgens in de vroege
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij
Zie het machinistje draaien aan het wieletje
Akke akke tuut tuut, weg zijn wij

In dat klein stationnetje, twee à drie uur later
Reden alle wagentjes nog een keer voorbij
En dat machinistje maar draaien aan dat wieletje
Akke akke tuut tuut, weg zijn zij
Tsjoeke tsjoeke tuut tuut
Tsjoeke tsjoeke tuut
Tsjoeke tsjoeke tuut tuut
Tsjoeke tsjoeke tuut

Tsjoeke tsjoeke tuut tuut
Tsjoeke tsjoeke tuut
Tsjoeke tsjoeke tuut tuutTsjoeke tsjoeke tuut

In dat klein stationnetje, 's avonds om half negen
Kwam voor al die wagentjes een eind aan dat gerij
Stop maar machinistje met draaien aan dat wieletje
Akke akke tuut tuut, 't is voorbij

In een klein stationnetje 's morgens in de vroege
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij
Zie het machinistje draaien aan het wieletje
Akke akke tuut tuut, weg zijn wij

In een klein stationnetje 's morgens in de vroege
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij
Zie het machinistje draaien aan het wieletje
Akke akke tuut tuut, weg zijn wij
Akke akke tuut tuut, weg zijn wij

Vrolijke vrienden

Vrolijke vrolijke vrienden
vrolijke vrienden, dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
vrolijke vrienden, dat zijn wij

Als wij samen gaan kamperen
naar het bos of naar de hei
Dan klinkt het wel duizend keren
vrolijke vrienden dat zijn wij

's Morgens komt de zon ons wekken
en de vogels zingen blij
Dan is 't tijd dat wij gaan trekken
door de duinen, bos of hei

Twee of drie die koken het eten
brengen lekk're dingen mee
Er is iets dat wij wel weten,
wie op kamp is, eet voor twee!

En gaat stil de avond komen,
zingen, dansen wij bij 't vuur
Tot wij in ons tent gaan dromen
in het late, late uur!

Twee emmertjes water halen

Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
Meisjes op de klompen
Meisjes op een houten been
Rij maar door mijn straatje heen.
Van je ras, ras, ras
Rijdt de koning door de plas.
Van je voort, voort, voort
Rijdt de koning door de poort.
Van je erk, erk, erk
Rijdt de koning door de kerk.
Van je één, twee, drie!